

Cesarine Rahoens

Geboren op 19-12-1925 te Oosterzele

Overleden op 06-10-2006 te Aalst

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)

---

*"Een sterke vrouw, wie zal haar vinden..."  
(uit het boek der spreuken)*



Dankbaar aandenken aan  
MEVROUW

**Cesarine RAHOENS**

weduwe van de heer Cyriel DE VOS

geboren te Oosterzele op 19 december 1925 en  
overleden in het A.S.Z. te Aalst op 8 oktober 2006,  
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

De families RAHOENS, DE VOS, DE BOSSCHER en SIENAERT  
danken u voor de blijken van deelneming in hun rouw.

*Moeder-zijn, wie zal begrijpen  
Wat het moeder-zijn bediedt  
Het is steeds aan een ander denken  
En nooit aan zichzelf niet.*

Geen enkel vers kan beter weergeven wie ons moeder was. Heel haar leven was een totaal vergeten zijn en zich geven aan de ander. Zij was geen vrouw van grote woorden noch uiterlijk vertoon. In stilte doen wat moest gedaan worden voor haar gezin.

Tot plots haar leven getekend werd door pijn en lijden. Zelf geveld door ziekte en aftakeling nam ze de zorg op zich van vader. Zijn te vroege dood was voor haar, die zelf hulp nodig had, een zware klap.

Maar moeder was ook een sterke vrouw. Zij liet zich niet gaan in zelfbeklag, verdriet of bitterheid. Nooit heeft iemand haar horen klagen. Steeds wist ze te zeggen "t gaat goed" en had interesse voor familie en omgeving met wie ze intens meeleeftde.

Voor de kleinste genegenheid en zorg, voor een kort bezoekje was ze zo dankbaar. Vele handen hebben haar in moeilijke omstandigheden geholpen, de thuisverpleging, buren en bekenden en bovenal haar kinderen en kleinkinderen.

Gelaten heeft moeder het einde afgewacht maar bewust, gezien de vele briefjes waarmee ze zelf haar uitvaart regelde.

Wij zijn dankbaar om onze goede moeder. Vertrouwensvol leggen we haar in Gods handen en bidden dat ze nu voor altijd gelukkig mag zijn samen met vader.

Moeder, tot weerziens!

---

Begr. D. DE PAUW, Zonnegem - tel. 053 62 36 64 - Druk. FANT, Burst