

Dirk De Moor

Geboren op 11-08-1975 te Wetteren

Overleden op 12-06-2009 te -

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



Dirk De Moor

° 11 augustus 1975 - † 12 juni 2009.

Zaakvoerder van Promo Planet.



Eigen ontwerp van Dirk.

www.indeken.be

Dirk,
mijn broer,
Jong, creatief, goedlachs, intelligent, attent,
opvliegend, eigenwijs, vele karaktertrekken die
blijkbaar geen garantie zijn om lang te leven.
Als kind hebben we heel veel samen gespeeld met
onze lego's, heel wat toffe momenten gekend
samen met onze ouders. Onze jaarlijkse vakanties
aan zee, ravotten in de tuin, kampen bouwen, het
waren momenten om van te genieten.
Natuurlijk kregen we af en toe ook eens ruzie -
onze karakters zijn dan ook totaal verschillend -
maar dat werd heel vlug weer bijgelegd.

Creativiteit was jouw drijfveer in je leven.
Fotografie, reclame, ontwerpen, belichting, dat
waren de dingen waarvan je zo van hield. Al van
in je jeugd was je gefascineerd door affiches en
flyers. Jouw kamer hing er vol van. Mama en
papa vonden dat maar niets, maar daar trok jij je
niets van aan.

Als je was afgestudeerd, moest je een job kiezen.
Met je enthousiasme kon je die vraag perfect
invullen. De reclamewereld, het ophangen van
affiches en verdelen van flyers, van je hobby je
beroep maken, noemen ze dat. En het lukte je
nog ook! Het was jouw leven en je genoot ervan!

En als de feestjes plaatsvonden met vele
bezoekers, was je zo fier dat jouw inspanningen
hadden gerendeerd.

De leidraad in je leven was jouw diabetes. Dat
kon je zo moeilijk aanvaarden. Op elk moment
van de dag werd je hiermee geconfronteerd.
Structuur en regelmaat waren zo belangrijk, net
iets waar jij niet van hield.

Wij waren niet de broers die maandelijks
samenkwamen, of wekelijks met elkaar belden.
Daarvoor lagen onze werelden teveel uit elkaar.
Toch wisten we zeer goed wat we aan elkaar
hadden. Je kan dit gevoel niet met woorden
omschrijven, maar je weet wel wat ik bedoel!

Dirk, ik weet dat je nu je rust hebt teruggevonden.
Je naam zal nog dikwijls genoemd worden.
Broer, weet dat we je nooit vergeten!

Marc

De families : DE MOOR en DE DUCKER danken u
oprecht voor uw medeleven.

De parochiale namis zal opgedragen worden op
zondag 12 juli 2009 om 10u15 in voornoemde kerk.