

Omer Maes

Geboren op 14-12-1885 te Oordegem

Overleden op 22-04-1962 te Zonnegem

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Ten paradijze geleiden u Gods engelen.

(offic. der overled.)



BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

OMER MAES

weduwnaar van wijlen Mevrouw Anaïs DE BRUYNE
echtgenoot van Mevrouw Elisa DE BRUYNE
geboren te Cordegem de 14 december 1885 en godvruchtig
overleden te Zonnegem de 22 april (Pasen) 1962, voorzien
van de Troostmiddelen van onze Moeder de H. Kerk en de
Apostolische Zegen.

Hij was lid van de Confriën van de H. Barbara en de
H. Nikolaas van Tolentijn.

In de Paasnacht, terwijl in de kerken en in de harten de Alle-
luiajubel van de Paasklokken galmde, is de duurzame overlede-
ne zijn hemeltocht begonnen.

Hij was een hoogstaand en radicaal man, een goede echtgenoot
en een strenge vader; een man met helder verstand, een kate-
gorieke wilskracht, die gemakkelijk hindernissen overwon,
maar bezat een hart, dat slechts verlangde goed te zijn. Zonder
veel uiterlijk vertoon leefde hij in het licht en de zekerheid van
zijn geloofsovertuiging. Zijn schouders hebben het kruis van
de beproeving niet geweigerd, maar grootmoedigen edelmoedig
gedragen. De naastenliefde was voor hem geen formalistisch
gedoe, maar de ziel van zijn leven. De lach en de traan van
de evenmens waren de zijne. Zijn talenten en zijn gaven ston-
den in dienst van de zwakken en de geringen. Zijn arbeid
was een strijd voor vriendschap. Hij was ongekunsteld
vroom, onberekend dienstvaardig en onbaatzuchtig in toe-
wijding. Zo heeft hij zijn geloof gezien, begrepen en beleefd.
Rustig en vredig heeft hij zich bereid voor de grote reis van
de tijd naar de eeuwigheid; getroost en gesterkt door de woor-
den van Kerk en priester, die hij liefhad is hij bij de Heer ge-
gaan.

Mijn duurzame echtgenote, kinderen en kleinkinderen, uw
liefdevolle zorgen in mijn lange ziekte, waren de staf, waarop
ik veilig steunen mocht. Ik dank u alle, maar vooral U, mijn
dochter, gij hebt mij prinselijk vertroeteld en verpleegd; alles
wat mogelijk was, hebt gij mij gegeven: uw kostbare vrije tijd,
uw diepe genegenheid, uw onvermoeibare krachten en vurige
gebeden. Op de wonde van dit afscheid rust de balsem van
onze hoop en ons geloof. Ons gebed blijft de brug tussen on-
ze harten. Weest goed voor moeder en voor elkander. Dra
zien wij mekaar weer bij Onze Lieve Heer. Tot weerziens.
God zegene u en beware u.

Gij alle aan wie ik ooit enige dienst heb bewezen, bidt voor
mij.

Barmhartige Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust. 300 d. af.

Mevrouw Omer MAES, geboren Elisa DE BRUYNE,
Mejuffer Maria MAES,
de Heer en Mevrouw Frederic DE SWAEF - MAES en
kinderen,
de Heer en Mevrouw Gaston EECKHOUT - MAES en
kinderen,
de Heer en Mevrouw Urbain MAES - DE LANDTSHEER
en kinderen,
de Heer en Mevrouw Raymond MAES - EECKHOUT en
kinderen,
de Familien MAES, DE BRUYNE, DE NOYETTE en
VAN BOXSTAELE

BEDANKEN.