

Erna Maenhout

Geboren op 12-10-1946 te Diksmuide

Overleden op 03-05-2005 te Kaaskerke - Diksmuide

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)



Blijvend aandenken aan

MEVROUW

*Erna Maenhout*

**echtgenote van de Heer Gery DECOENE**

geboren te Diksmuide op 12 oktober 1946 en  
plots overleden thuis te Kaaskerke (Diksmuide) op 3 mei 2005.

Het is tijd voor mij om te gaan  
droog je tranen, verdring de pijn  
Kijk naar de regenboog en weet  
dat ik van je hou

Denk aan mij en wens mij  
altijd heel dichtbij  
Kijk 's avonds naar de sterren  
ik zal er altijd zijn

[www.indeken.be](http://www.indeken.be)

*Liefste Erna,  
ik mis je.*

*Gery*

Mama,

Zoveel mooie momenten moeten nog komen.

Je zal er niet meer bij zijn, zo plots.

"Waarom toch?"

We zullen alle mooie herinneringen koesteren. Hoe kinderen aan je lippen hingen, hoe je aan iedereen die je maar kende iets te vertellen had. Maar ook hoe je kon luisteren. Voor ieders bekommernissen probeerde je tijd te maken en er een passend antwoord op te geven.

'Al tegoare', dat was je leuze en daar ging je voor. Je was de motor achter zovele familie- en vriendenbijeekomsten.

Weet dat je zult blijven leven in het hart van al wie je kende.

Het doet ons pijn uitgerekend op moederdag deze tekst te schrijven, terwijl we zoveel liever een attentie hadden gebracht, maar vooral zo graag bij je thuis waren geweest, 'al tegoare'.

We zullen je missen.

Gery, Jan, Katrien, Els, Frank, Staf, Floor

Gery DECOENE

*haar echtgenoot ;*

Jan en Els DECOENE - VERBERT

en Staf

Frank en Katrien DEWAELE - DECOENE

en Floor

*haar kinderen en kleinkinderen ;*

André(†) en Maria DECOENE - BALCAEN

*haar schoonmoeder ;*

De families MAENHOUT, DECOENE, VLAMYNCK en BALCAEN

*danken u oprecht voor uw medeleven bij dit veel te  
vroeg afscheid.*

Uitvaartverz. Deuzter bvba - Nieuwpoort/Koksijde/Middelkerke

