

Germaine Geldhof

Geboren op 09-12-1904 te Oostakker

Overleden op 16-02-1992 te Gentbrugge

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Wees mij genadig God,
bij U zoek ik mijn heil.
(psalm 57)



Omdat wij geloven in het eeuwig leven
willen wij bidden voor

MEVROUW

Germaine Geldhof

weduwe van de Heer MAURICE BENAERENS

geboren te Oostakker op 9 december 1904 en
overleden te Gentbrugge op 16 februari 1992.

Haar glimlach is ons bijgebleven,
haar eenvoud en tevredenheid,
geen grootse daden in haar leven
maar als een kind van harte blij.

Wanneer wij aan het einde van ons leven staan, zal God ons niet vragen of wij grote dingen gedaan hebben. Wel of wij onze kleine dagelijkse plichten trouw vervulden; of wij goede mensen waren en of wij God niet vergeten hebben in ons leven. Nu de laatste bladzijde van het levensboek van Germaine geschreven is, kunnen we geen reeks heldendaden neerschrijven waarvoor ze een wereldse onderscheiding zou kunnen ontvangen.

Ze was een doodgewone vrouw, met goeie en zwakke kanten. Ze was een goed mens, gemakkelijk in de omgang. Ze heeft het niet altijd gemakkelijk gehad in het leven. Op haar oude dag kreeg ze het lastig. Ze was niet echt ziek, maar ze kon niet meer zonder de hulp van een ander. Gelukkig de mens die op zo'n moment in zijn leven iemand vindt op wie hij kan vertrouwen. Gelukkig de mens die op die momenten kan helpen, ook al is dit soms zwaar.

Het leven is een tocht over hoogten en laagten; een verstrengeling van vreugde en lijden met wisselende kansen van goedheid en menselijke zwakheid. Maar trots alles en ondanks de dood voert het ons naar de eeuwige ontmoeting met God.

Moge God haar aardse leven voltooien in en door de kracht van de Verrijzenis van zijn Zoon en onze Heer.

En dat Maria, onze hemelse Moeder, Germaine nu onder haar bescherming neme.

De families Geldhof, Benaerens, T'Jampens en Crabeel

danken U om de blijken van kristelijke deelneming in hun rouw.

Begr. Cl. Van Bever, 692008

Druk Verbaere