

Pauline Germaine Alexander

Geboren op 08-08-1906 te Roesbrugge

Overleden op 28-01-1967 te Izenberge

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)

---

De Vader heeft  
tot de vreugde van zijn hemelhuis  
teruggeroepen zijn trouwe dienaars

MEVROUW

## † **Pauline-Germain ALEXANDER**

echtgenote van Heer Germain RYCKEBOER

geboren te Roesbrugge - Haringe op 8 augustus 1906  
en godvruchtig overleden te Izenberge op 28 januari  
1967, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder  
de H. Kerk.

Zij was bestuurslid van de plaatselijke afdeling Boerinnenbond.  
Zij was lid van alle goddelijke genootschappen  
Erelid der Bond van het H. Hart.

" In uwe handen, Heer, beveel ik mijn geest. " Ja, zo mocht zij wel spreken na een leven vol toewijding en opoffering.

Zij had het niet gemakkelijk in haar jeugd. Reeds vroeg verloor zij haar moeder. Als vanzelfsprekend ging de gezinslast op haar over. Moedig nam zij de plaats in van moeder. Zo leerde zij al heel vroeg leven voor anderen. Wie zal zeggen hoeveel edelmoedigheid het van haar vergde ?

Later, toen zij zelf een gezin stichtte, kostte het haar inderdaad niet zoveel moeite om op de ingeslagen weg verder te gaan. Was zij niet gewoon zich in te zetten voor het geluk van een gezin ?

Haar vriendelijkheid en haar goedheid waren zonder grenzen. Niemand kwam bij haar binnen, of hij vond er een goed onthaal en een vriendelijk woord. Haar ingeboren goedheid, deelde zij vanzelf mee aan anderen.

Een slepende ziekte waren haar grote beproeving. Maar van op haar ziekbed, bleef zij de zorgende moeder. Bekommerd tot in het kleine voor het geluk van haar gezin.

Wij zullen haar missen in ons midden. Niet meer haar opwekkend woord. Niet meer haar voorbeeld van moed. Niet meer haar gastvrijheid voor ieder die binnen kwam.

Wel weten wij, dat zij met een gerust gemoed haar Heer is tegemoet gegaan. Hoe zou het anders kunnen ? Zij die zovelen welkom heette in haar huis, zal voorzeker welkom geheten worden in het huis van haar hemelse Vader. Vandaar zal haar zorgende blik blijven rusten op haar ECHTGENOOT, op haar KINDEREN, op haar FAMILIELEDEN en op allen die haar goedheid mochten ervaren.

Wij bidden voor haar zielerust. Maar ongetwijfeld zal zij bij de Heer voor ons ten beste spreken. En wellicht zullen wij nooit meer dan thans, nu zij er niet meer is, ondervinden, dat haar zorgende toewijding niet ophoudt, maar enkel veranderd is van plaats.

Moeder in de hemel, wij vertrouwen ons allen aan u toe.

Heer Germain RYCKEBOER - ALEXANDER,

haar echtgenoot ;

Heer en Mevrouw Gery RYCKEBOER - RYCKEBOER,

Heer Louis RYCKEBOER,

Heer Jozef RYCKEBOER,

haar kinderen ;

Jonge Juffer Carine RYCKEBOER,

Jonge Juffer Nadine RYCKEBOER,

Jonge Heer Hervé RYCKEBOER, haar kleinkinderen ;

De families ALEXANDER, VANHOUCKE,

RYCKEBOER en BRIGOU.

danken U voor uw gebeden  
en blijken van deelneming.

DRUK. TIMMERMAN  
HOUTEM