

Maria Ludovica Adriaensens
Geboren op 08-12-1868 te Lippeloo
Overleden op 10-08-1947 te Lippeloo
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

God is liefde ook in de smart !



Gedenk in uw gebeden de ziel van zaliger

MEVROUW

Maria - Ludovica Adriaensens

echtgenote van

Mijnheer Alphonsius, Franciscus Van Assche

Medewerkster van Don-Bosco. Lid van de wekelijksche Kruisweg, van den bond van het H. Hart, van den H. Rozenkrans en verschillende andere godsdienstige genootschappen.

geboren te Lippeloo, op 8 December 1868
en er heel godvruchtig overleden op 10 Augustus 1947
gesterkt door de genademidd. onzer Moeder de H. Kerk

Haar diep christelijk geloof deed haar de dood met vreugde aanvaarden.

Zij beminde haar echtgenoot, bracht haar kinderen op in de vrees en liefde des Heeren en gedroeg zich zelve onberispelijk. Tob. X 8

Mijn geliefde man, heb dank voor alles, schep moed weldra zullen wij elkander weerzien in den Hemel. Geliefde kinderen en kleinkinderen, ik heb U het voorbeeld gegeven. Bemint elkander zoals ik U beminde. uw voldoening zult Gij vinden in 't volbrengen van uw taak. Plicht voor alles. Bidt veel voor mijn ziel, Gij vooral mijn kinderen in den dienst van den Heer. Gelijk O.L. Heer het wil, zo is het altijd goed voor mij
(gewone leuze van de overledene)

Jezus, Maria, Jozef !

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U 300 dag. afl.
Heilig Hart van Maria, wees mijn heil, 300 dag. afl.
H. Joannes Don Bosco bidt voor ons.

De familie zegt U zeer dank voor Uw blijk van genegenheid en voor Uw gebeden.

Jos. Jacops, Lippeloo

