

Maria Theresia Anthonissen

Geboren op 11-01-1863 te Sint-Lennaarts

Overleden op 25-05-1933 te Sint-Lennaarts

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



Heer, geef haar de eeuwige rust en het eeuwige
licht verlichte haar. Requiemnis.



BID VOOR DE ZIEL
van zaliger

Maria Theresia Anthonissen

echtgenoot van

LODEWIJK VRINTS

geboren te St. Lenaarts, den 11 Januari 1863, en
aldaar overleden, den 25 Mei 1933.

GESTERKT DOOR DE H. H. SACRAMENTEN.

Waakt omdat ge niet weet, op wat uur de Heer
komt. Matth. XXIV, 42.

Heer, voor die in U gelooven wordt het leven,
verwisseld, niet weggenomen, en terwijl hun
aardsche woonhuis wordt gesloopt, wordt hun in
den hemel een eeuwige woning opgebouwd.

Requiemnis.

Ze was eenvoudig en rechtschapen, vreesde
God en week af van het kwaad. Job I, 1.

Duurbare echtgenoot en kinderen, de Zoon des
menschen komt op een onvoorziën uur. Nu zijt
ge wel bedroefd, maar eenmaal zal ik u weder-
zien.

Alles voor U, H. Hart van Jesus (300 d. a.)

O. L. Vr. van Lourdes, bid voor ons (300 d. a.)

Drukk. L. Verboven-Peeters, Oostmalle.



TOT NAGEDACHTENIS VAN
MEVROUW
MARIA THERESIA ANTHONISSEN
ECHTGEROOTE VAN MIJNHEER
LODEWIJK Vrints