

Achiel Beelaert

Geboren op 06-04-1922 te Lede

Overleden op 14-12-2006 te Lede

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



Dankbaar aandenken aan

De Heer

Achiel BEELAERT

Echtgenoot van mevrouw Rachelle D'HAUWE

Geboren te Lede op 6 april 1922 en er thuis
in familiekring overleden op 14 december 2006,
gesterkt door de gebeden van de heilige kerk.

*Narnis op zondag 14 januari 2007 om 10 .00 uur
in de decanale kerk van Sint-Martinus te Lede.*

De families BEELAERT, D'HAUWE, SEGERS en DE PAUW
danken u voor uw blijken van deelneming.

Het aardse licht in uw ogen
is langzaam uitgevallen,
nu zijt gij binnengetreden
in Gods eeuwig licht.

Rust nu maar uit Achiel,
je strijd is gestreden
en dat heb jij, eenzaam
met veel geduld gedaan.

Wie zal begrijpen
wat je hebt geleden,
wie kan voelen
wat je hebt doorstaan.

In de liefde van de Heer Jezus
zijt gij zachtjes heengegaan.

De familie dankt allen die Achiel
genegen waren.

Begr. De Ras - 053 80 08 08



Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.

Herinner mij,
in stralende zon,
hoe ik was,
toen ik alles nog kon.

