

Carolus Ludovicus Albers

Geboren op 29-06-1822 te Beveren-op-Lei

Overleden op 18-08-1890 te Desselgem

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)

---

Als honing aan den smaak, zoo zoet aan ons hert.  
o Vader, zal uwe gedachtenis wezen!  
Geloofd zij Jesus-Christus. Amen! (100 dag. afl.)



*Zalige Gedachtenis van*

**Carolus Albers,**

**Echtgenoot van Eugenia DELBEKE,**

geboren te BEVEREN-OP-LEI den 29 Juni 1822 en over-  
leden te DESSELGHEM den 18 Oegst 1890, gesterkt  
door de Heilige Sacramenten der stervenden.

Geene dood mag voor kwaad gehouden worden,  
welke een goed leven voorafging. H. AUG. CIV. DEL. IB.

Die man was eenvoudig, rechtzinnig, godvreezend  
en week af van het kwaad. — JOB. I.

Droefheid en angst zijn over mij gekomen... maar  
ik heb op U gehoopt, o Heer! — Gelukkig die beproe-  
ving onderstaat, want na de beproeving zal hij de  
kroon des levens ontvangen. PS. 114. — H. JACOB. I.

Vaarwel, dierbare Vrouw! Ik heb u zeer bemind, en  
gij hebt mij weder bemind. Te samen hebben wij  
God gediend, te samen in Hem gehoopt, te samen  
voor Hem geleden; te samen mochten wij vereenigd  
zijn in het verblijf van vrede en geluk! intusschen  
bidt voor mij. — En gij, mijne lieve Kinders, aan-  
hoort mijne laatste bede: Eert uwe moeder al de da-  
gen van uw leven; en naar het voorbeeld dat ik u  
gegeven heb, dient den Heer met betrouwen en wij  
zullen malkaar wedervinden in den hemel — Bidt  
veel voor mij. H. JOA. TOB.

Lieve Broeders en Zusters, toont mij ook uwe ge-  
negenheid met op mij te peizen in uwe gebeden.

**Mijn Jesus, barmhertigheid.**

(100 DAG. AFL.)

Snelpersdr. der wed. Suetens, Waereghem.

