

Marleen Maria Annaert

Geboren op 20-09-1964 te Aalst

Overleden op 13-11-1980 te Aalst

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

De mens en weet vandage niet
wat morgen hem kan brengen
noch hoe, noch waar, de dood
hem in de weg zal springen.
Zo, weest bereid en leert hiervan :
't geen mij vandaag behoort, dat kan
U morgen ook behoren. (G. Gezelle)



Dit is een biddend aandenken
aan mejuffrouw

Marleen, Maria ANNAERT

dochter van Karel en Agnes VAN DER PUTTEN

geboren te Aalst op 20 september 1964 en er
bij ongeval schielijk overleden
op 13 november 1980,
gezalfd met de H. Olie «in extremis».

Het was een kille herfstmorgen toen ons Marleen kerngezond naar school reed. Wij wisten niet dat het gewone afscheid van elke dag zo brutaal en definitief zou worden.

Je ziet je lieve dochter met de lach en de ijver van een jong meisje naar haar dagtaak gaan en je moet nu geloven dat zij er niet meer is.

Je moet er plots aan wennen dat een stoel leegstaat aan tafel... dat je tevergeefs roept en wacht op een antwoord : dat je zoveel leed moet verwerken en dat niemand je kan troosten; dat je meer dan ooit moet bidden om kracht.

Zulk een tragisch nieuws verscheurt je hart tot in zijn diepste vezels. Niemand kan dat begrijpen, die het zelf niet heeft meegemaakt. Alleen een stil gebed en een hoopvol geloof brengt licht in deze donkere dagen.

Marleen was een stil maar werkzaam en ge-dienstig meisje. Nooit zocht zij het geluk in het oppervlakkige; zij vond het thuis in de gezelligheid van de eigen familie. Haar plots heengaan doet veel jonge mensen nadenken, want over de zonnige kant van hun leven hangt ook de schaduw van de dood.

Lieve ouders, uit liefde hebben jullie mij ontvangen uit Gods handen; ik dank u voor de gewone dingen van elke dag waarin jullie trouwe liefde speelde. Geloof dat ik meer dan ooit in de handen van de levende God uw kind ben en blijf.

Lieve broer, onze genegenheid voor elkaar wordt zwaar beproefd. Maar toon je een moedige jongen die zijn verdriet niet koestert. Help zoveel als je kunt vader en moeder en word een flinke man.

Beste familieleden en schoolvrienden, ik dank jullie van harte voor de kleinste attentie waarmee jullie mijn jeugd hebt verblijd. Vaart wel ende levet scone.

Lieve Vrouwe van Lede die als moeder van smarten de wonden heelt van wie op U vertrouwen, spreek voor ons allen ten beste bij Uw lieve Zoon.

Karel en Agnes ANNAERT-VAN DER PUTTEN,
Herman ANNAERT,

De families ANNAERT, VAN DER PUTTEN,
CLAUS en IMPENS,

**danken U oprecht voor de blijken
van deelneming in hun rouw.**

Begr. G. De Ras, Lede - tel. 21.36.36