

Firmin Aernoudt

Geboren op 12-09-1906 te Westkapelle

Overleden op 11-05-1995 te Blankenberge

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

†

Dankbaar aandenken aan
De Heer

Firmin Aernoudt

weduwnaar van Mevrouw
Lia BOERJAN

geboren te Westkapelle op 12 september 1906
en overleden in het Koningin Fabiolaziekenhuis
te Blankenberge op 11 mei 1995,
gesterkt door de laatste Heilige sacramenten.

Heer, onze God,
geef Uw heerlijkheid, Uw toekomst en Uw trouw
aan deze gestorven mens, Firmin.

Wij kunnen niet geloven
dat zijn leven vergeefs voorbij is gegaan,
en dat wat hij voor mensen heeft betekend
nu verloren is.

Maar wij verenigen ons met het geloof
waarin hijzelf aan U heeft vastgehouden,
ten einde toe zijn God en onze God.

Wij danken U, Heer,
voor alle vriendschap die van hem is uitgegaan,
voor zijn levensoptimisme,
voor zijn menslievendheid,
en voor de vrede die hij heeft gebracht;
en dat hij, zo vergankelijk als hij was,
een mens geworden is om van te houden.

Wij bidden U, Heer,
dat wat hij heeft geleefd
ten goede komen zal aan deze wereld;
en dat wat hem heilig was, geëerd mag worden
door mensen die na hem komen;
en dat hij in alles waarin hij groot is geweest,
tot ons mag blijven spreken,
juist nu hij is gestorven.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familie,
oprechte dank voor al uw steun en hulp,
gedurende die vele jaren dat ik alleen was,
en vooral voor de laatste jaren.
Dat God al uw inzet moge belonen!
Tot weerziens bij Hem.

Joseph LAMPO-AERNOUDT,

Willy LAMPO-RIKET en kinderen,
Martin LAMPO-LANNOYE en zoon,
Paul VANDENBUSSCHE-LAMPO en kinderen,

De families
AERNOUDT, BOERJAN, DASCHOT,
DEMETS en DEJONGHE,

danken U om uw deelneming en gebed.



