

Arthur Baeck

Geboren op 14-02-1906 te Westerlo

Overleden op 31-05-1989 te Zemst

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)

---

EN 'S AVONDS ALS ALLES DAN STIL  
GEWORDEN IS,  
LEGGEN WIJ DE HELE DAG IN GODS HANDEN.



Wij danken voor het leven,  
de liefde en de vriendschap  
die wij mochten ontvangen van

## **ARTHUR BAECK**

ECHTGENOOT VAN  
MARIA VAN MALDEREN

geboren te Westerlo op 14 februari 1906  
en zachtjes ontslapen te Zemst op 31 mei 1989.

EREBURGEMEESTER VAN ZEMST  
TITULARIS VAN VERSCHIEDENE ERETEKENS

---

Vandaag nemen wij afscheid van een groot en goed man. Met een dankbaar hart gedenken wij zijn nooit aflatende inzet voor anderen. Met open oog en hart luisterend naar de vele kleine en grote noden van mensen, stond hij eenieder bij met raad en daad. Als burge-meester van Zemst was geen opdracht hem te zwaar. Niemand heeft ooit tevergeefs beroep op hem gedaan. Hij was door allen zeer geliefd.

Vake,

Jij besepte op het einde dat alles was volbracht. Met je groot hart wou je blijven zorgen voor alles wat je dierbaar was. Maar je gezondheid liet het niet meer toe. En daar leed je onder, meer nog dan onder je ziekte, die je uiteindelijk toch onherroepelijk zou vellen.

Jezelf op het einde van zo een rijkgevuld bestaan nutteloos voelen, daar kon je moeilijk overheen. Je vreesde voor iedereen een last te worden, voor moeke, voor de kinderen, de kleinkinderen, voor de vele vrienden. Daar zat je op te piekeren, dag en nacht.

Maar wij hadden je graag nog een tijd in ons midden gehad, gewoon zoals je was en zoals we je al die jaren hebben gekend : zachtmoedig en attent, stil genietend van elk blij moment en vooral van de vreugde van de anderen.

Moeke zal je het allerergste missen. Wij kunnen alleen proberen om met onze genegenheid een stukje van de leegte op te vullen.

Dat is de schoonste manier om je gedachtenis bij ons te laten voortleven.

VOOR UW OPRECHT MEELEVEN  
DANKT DE FAMILIE

---

Begr. A. Janssens, Zemst - Druk. Binst, Zemst