

Gustaaf Aerents

Geboren op 15-01-1878 te Kalken

Overleden op 21-10-1917 te Lamanière

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

In al uwe werken gedenkt uwe uitersten
ECCL. VII.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

GUSTAAF AERENTS

ECHTGENOOT VAN

Louise Bracke,

*geboren te Calcken den 15 Januari 1878
en godvruchtig overleden te Lamanière
den 21 October 1917.*

Hij was een braaf, oprecht en vrome man ; een man van plicht, een goede echtgenoot, een wijze vader die het welzijn van zijn huisgezin ter herte nam.

Laat ons in zijne dood de schikkingen Gods aanbidden, de onstandvastigheden van dit leven overwegen en met een gerust geweten het eeuwig leven afwachten.
H. FR. V. SALES.

De dood is de verlossing van vele ellenden, ja zelfs is zij een schat voor degenen die wel geleefd hebben.
H. THOMAS.

Duurbare Echtgenoot en Kinderen. lieve Moeder, Broeders en Zusters, van uit mijn ballingschap verzuchtte ik naar u en wenschte ik nog lange jaren in uw midden te leven. doch anders waren de schikkingen des Heeren... dat zijn Heilige Wil geschiede. Vaartwel dan, bemint elkander en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Jezus, Maria, Joseph !
(7 jaren 7 quadrag. afl.)

R. I. P.



GODVRUCHTIGE GEDACHTENIS
VAN
GUSTAAF AERENTS
ECHTGENOOT VAN
Louise Bracke.

