

Cyriel Rasschaert

Geboren op 19-01-1888 te Overmere

Overleden op 08-11-1964 te Uitbergen

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



In de oktaaf van Allerzielen, dagen van overvloedige barmhartigheid, ontsleep in de Heer

Mijnheer Cyriel RASSCHAERT

echtgenoot van Mevrouw
Ida VAN PETEGHEM

geboren te Overmere, de 19 januari 1888, en godvruchtig overleden te Uitbergen, de 8 november 1964.

Gesterkt door de H. Teerspijs
en de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.
Hij was gildebroeder van het H. Sacrament en lid van de confrerie van het H. Hert. - Oud-Strijder.

In tijd van oorlog heeft hij trouw zijn Vorst gediend en zijn land verdedigd met de wapens, Ongerept en fier bewaarde hij zijn vaderlandse gevoelens.

De vader die men beweent, laat ons het voorbeeld na van een ware christelijke levenswandel. Als goede echtgenoot, was hij de trouwe steun zijner echtgenote. Als voorbeeldige vader beoogde hij de christelijke opvoeding zijner kinderen. Als noeste werker leefde hij onder ons taai en onbulgzaam, eerlijk en rechtschapen, beginsel vast en gewetensvol in handel en wandel, steeds gericht naar God en Zijn Kerk. Als christen mens bleef hij geduldig en gelaten in de beproevingen die God hem overzond. Onwankelbaar in zijn christelijke overtuiging was hij een voorbeeld van geloof en bewandelde hij onverschrokken het pad der deugd.

Gedurende vele jaren droeg hij in de processie de draaghemel als Godstroon voor het H. Sacrament. De Goddelijke Meester die zelfs een glas koud water gegeven in zijnen naam, niet zonder beloning laat, zal voorzeker zijn dienaar mild belonen om de Hem aangeboden eredienst.

Dierbare echtgenote, ik dank u voor uw allesgevend genegenheid. Nog lang had ik bij u willen zijn, doch God heeft het anders gewild; Zijn Wil geschiede. De dood is echter niet het einde, maar de overgang naar het eeuwig leven; ik blijf met u verbonden in de liefde van Christus en eens zien wij elkaar weer bij de Hemelse Vader.

Geliefde kinderen, geen reden hebt gij om mistroostig te zijn, want vele jaren mochten wij samen leven en werken met elkaar; samen doorbrengen in lief en leed. God schonk mij een schonen ouderdom, en met de jaren groeide de liefdeband tussen ons; vandaar ook de hardheid der schelding op dezen dag. Gij weet dat ik bereid was om te gaan naar 't eeuwig Licht; God is mij niet onverwacht tegemoet gekomen. Toch reken ik op uw vurige gebeden die de beste familieband blijven onder elkaar.

Mijn liefste kleinkinderen, dank voor uw kinderlijke liefde; blijft mij uw liefde tonen door uw vurig gebed; kindergebed is zo aangenaam aan den Heer.

De familien

RASSCHAERT en VAN PETEGHEM,
danken U hartelijk voor de troostvolle blijken van genegenheid en gebeden welke zij van uwentwege mochten ontvangen, bij het afsterven van hun geliefde echtgenoot, vader, grootvader, broeder schoonbroer, oom en kozijn.

DR. D'HOOGHE - BONTINCK OVERMERE