

Philomène Augustyn

Geboren op 11-06-1910 te Wetteren

Overleden op 16-12-2007 te Wetteren

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)



Liefdevol aandenken aan

mevrouw

Philomène Augustyn

Geboren te Wetteren op 11 juni 1910 en er overleden  
in het ASZ Campus Wetteren op 16 december 2007,  
begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

Weduwe van de heer Alfons Maenhaut.

Lid van "Rust na Arbeid" en van Ziekenzorg

De familie dankt u voor uw blijken van medeleven.

[www.indeken.be](http://www.indeken.be)

Jouw sterven is zo moeilijk te verwerken,  
het doet nog zoveel pijn,  
te moeten leven met de gedachte dat jij nooit meer bij mij zal zijn.  
Jouw sterven is zo moeilijk te begrijpen,  
afschied nemen voor de laatste keer,  
te weten dat ik jou voorgoed moet missen,  
dat doet zo verschrikkelijk veel zeer.  
Ik heb mijn oma niet verloren,  
daarvoor gaf ze mij te veel,  
wat zij me zei dat blijf ik horen,  
want wat ik ben is zij mijn deel,  
ik kom haar overal tegen,  
in wat ik doe,  
in wat ik laat,  
zij was en blijft voor mij een zegen,  
waarvan het spoor nog steeds verder gaat.

Voor mijn lieve oma  
Dimitra



