

Frans Melckenbeeck

Geboren op 17-03-1910 te Serskamp

Overleden op 21-03-1995 te Dendermonde

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Frans Melckenbeeck

echtgenoot van Mevrouw
Juliana Venneman

Geboren te Serskamp op 17 maart 1910 en
godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-Blasius
te Dendermonde op 21 maart 1995, gesterkt
door de H. Sakramenten der Zieken en de
Pauselijke Zegen.

Klokken luiden, en men zal vragen:
«Wie was de man die gestorven is?»
En men zal zeggen:
«hij was goed en rechtvaardig,
hij hoorde geduldig aan wie bij hem kwam,
hij hielp wie hulp zocht».
En men zal zeggen: «Gods wil geschiede...
er is een goed mens gestorven.»

De zorg van God voor ons
gaat verder dan ons verblijf op aarde.
We weten dat Hij het werk
van Zijn handen trouw zal blijven.
Wanneer we stoten
tegen de eindigheid van ons leven
en wanneer we bang zijn
voor de onafwendbare dood,
dan biedt ons geloof, steun en houvast;
ons geloof in een God die liefde is en trouw,
ook over de dood heen.

De families Melckenbeeck, Venneman,
De Brucker en Bontinck,
danken U om de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Begr. Verheyden, Wetteren, 3691309 Druk Verbaere