

Alfred Persijn

Geboren op 08-05-1924 te Wakken

Overleden op 01-04-1984 te Waregem

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

†

Dankbaar en gelovig aandenken aan

Heer Alfred PERSIJN

echtgenoot van

Mevrouw Jeannette BENOIT

geboren te Wakken op 8 mei 1924
en godvruchtig overleden te Waregem,
op 1 april 1984,
voorzien van de laatste Heilige Gerechten.

Zijn echtgenote :

Mevrouw Alfred PERSIJN - BENOIT,

Zijn kinderen :

Jongeheer Luc PERSIJN,
Jongeheer Rik PERSIJN,
Jongeheer Dirk PERSIJN,
Jongejuffer Annie PERSIJN,
Jongeheer Alfred PERSIJN,

De families PERSIJN - DEBRABANDERE,
BENOIT - RAGOLLE,

betuigen U hun oprechte dank
om uw medeleven en gebeden.

Fred leefde simpelweg de dagen
zoals zij hem te grabbel vielen,
met de mensen en de dieren
de konijnen de vogels en de vissen.

Hij was een luimig volksvriend
niet veeleisend in het leven,
maar toch al te blij
met 't nieuwe huis en de verandering.

Gelaten in zijn ziekte
had hij een laatste wens
naar huis te mogen gaan
wat niet meer mogelijk was.

Toen nam hij afscheid
van vrouw en kinderen
die allen rond hem stonden
bij 't bed in Waregems kliniek.

Mijn vrouw en kinderen
ik hield veel meer van u
dan ik het zeggen kon.
Vergeet mij niet en help elkander.

Begr. Ond. Achiel Goeminne, Desselgem
St.-Michielsdrukkerij, Kuurne