

Petrus Franciscus Pensaert

Geboren op 29-04-1861 te Overmere

Overleden op 02-10-1925 te Overmere

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van

PETRUS PENZAERT

echtgenoot van

MARIA COLETA DE RYCKE,

geboren te Overmeire den 29 April 1861 en aldaar
godvruchtig overleden den 2 Oktober 1925.

Lid der confrerie van het H. Sacrament.

Versterkt door de HH. Sacramenten.

Bereiden wij ons, met wel te leven, eene plaats
waar wij nooit zullen verhuizen.

De groote troost voor hen die zijn afsterven be-
weenen is de overtuiging dat hij een onberispelijk
echtgenoot is geweest en een goede vader.

Met volkomene onderwerping aan Gods wil
heeft hij zijne ziekte onderstaan, wel wetende dat
de verdueligheid in het lijden eene onuitputbare
bron van genade, het zekerste teeken van zalig-
heid en de rechtste weg naar den hemel is.

Mijne kinderen, eert uwe moeder al de dagen
uws levens, gedenkende hetgeen zij voor u gedaan
en geleden heeft.

Vaarwel, lieve echtgenote, vaartwel lieve kin-
deren, weest mij indachtig in uwe gebeden.

Heer Jezus, geef zijne ziel de eeuwige rust.

(300 dagen afl.)



