

Zulma Pieters

Geboren op 30-12-1907 te Overmere

Overleden op 28-02-1971 te Overmere

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Gedenk mens dat gij stof en as zijt, en tot stof
der aarde zult wederkeren. (aswoensdag)



In de vrede van Kristus ruste de ziel
van Mevrouw

ZULMA PIETERS

echtgenote van de Heer

GUSTAAF SCHEPENS

geboren te Overmere, op 30 december 1907 en er
godvruchtig overleden, op 28 februari 1971.

Gesterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden,
en de Pauselijke Zegen.

Zij was lid van de Vrouwencommuniebond,
de Boerinnengilde, de confrerie vjh H. Sakrament
en van de bond van grote en jonge gezinnen.

Moeder was sinds lang vertrouwd met de ge-
dachte aan de dood en toch is ze steeds blijven
hopen op genezing tegen alle hoop in. Voor ons
en voor haar was het moeilijk te geloven in die
harde werkelijkheid. De ziekte heeft haar werk
gedaan, Het lijden putte haar krachten uit en ver-
nietigde het laatste restje leven in haar. Elke dag
een beetje dichterbij de dood nabij...

In haar is weer een in-goed mens van onze
parochie gestorven. Want moeder was een bij-
zonder fijngevoelige en attentievolle vrouw, één
en al zorg voor haar man en kinderen en met een
liefde buitenmate. Ze had begrip voor haar me-
demensen en was graag bereid om een dienst te
bewijzen. Ze was een hoogstaand mens en be-
zield met een diepchristelijke overtuiging. Samen

met haar man en kinderen vormde ze een geluk-
kig gezin, waar de beste verstandhouding en
vrede heerste en waar de mensen alles voor el-
kander overhadden. Daarom ook laat haar heen-
gaan een leemte achter in ons hart.

Dierbare echtgenoot en kinderen, we moeten
de Heer dankbaar zijn dat Hij ons samen zo geluk-
kig heeft gemaakt. En wij geloven en hopen dat
Hij ons na dit tijdelijk scheiden ons een nog groter
geluk bereidt.

Broer, zusters, familie en vrienden, ons geloof
komt alle hinderpalen en moeilijkheden in dit
leven te boven. Blijft voor elkaar een steun en
maakt elkander gelukkig.

De Heer van alle goed brenge ons na dit leven
weer samen in zijn Rijk.

Uw deelneming in het verlies van haar die ons
zo dierbaar was, schonk ons veel troost, en Uw
gebed was een kostbare hulp voor onze welbe-
minde overledene.

Wij danken U daarvoor van harte.

De families SCHEPENS,
PIETERS,
VAN DER HEYDEN
en DE VYLDER.

DR. D'HOOGHE - BONTINCK OVERMERE