

Michel Pieters

Geboren op 10-10-1912 te Overmere

Overleden op 31-08-1979 te Zele

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Zalig die vrede brengen, zalig die zachtmoedig zijn. (uit de bergrede)

†

VROOM AANDENKEN AAN DE HEER
MICHEL PIETERS

Geboren te Overmere op 10 oktober 1912 en godvruchtig overleden te Zele op 31 augustus 1979. Gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten.

Lid van de Kon. Fanfare St.-Cecilia, Overmere — Bestuurslid van de Kristelijke Bond van Gepensioneerden.

Michel was een gelukkige man. Zo hebben we hem altijd gekend: eenvoudig, hartelijk en steeds bereid een dienst te bewijzen. De K.B.G. verliest in hem een ijverig en toegewijd bestuurslid. Steeds even vriendelijk ging hij zijn leden bezoeken of uitnodigen op een of andere activiteit van de gepensioneerdensbond. En waar hij een handje kon toesteken, weigerde hij nooit. Hij kon best een grapje verdragen en zelf was hij niet verlegen voor een kwinkslag.

Plichtsgetrouw heeft hij altijd zijn taak

volbracht, thuis op de boerderij, later op zijn werk.

Hij zag het leven langs de zonnige kant, hoewel ook hij moeilijke dagen kende en stilaan de lasten van de ouderdom begon te voelen. Wij zijn hem dankbaar om het mooie voorbeeld dat hij ons gaf en om het vele goede in zijn leven. Moge hij nu eeuwige vrede en geluk vinden in God.

Beste Zuster Alice, we hebben lange tijd voor elkaar kunnen zorgen en we hebben in de beste verstandhouding geleefd. Dank voor al uw goedheid.

Dierbare broers, zusters, familie en vele vrienden van de K.B.G., blijft voor me bidden. Moge ons gebed voor elkaar een teken zijn van onze blijvende verbondenheid.

Maria ten hemel opgenomen, spreek voor hem ten beste.

De families Pieters-Van den Eeckhout danken U voor de blijken van kristelijke deelneming hen betoond in hun rouw.

Druk. Van Daele, Overmere - Tel. (091) 67 64 33