

Joanna Heirman

Geboren op 01-01-1815 te Uitbergen

Overleden op 30-01-1882 te Appelterre

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)

---

O dood! O groot geheim der dood, hoewel leardt gij  
ons wat wij in de wereld zijn. H. AL.



BIDT VOOR DE ZIEL VAN  
**JOANNA HEIRMAN,**  
weduwe van **FELIX DAEM.**

*Geboren te Uitbergen en te Appelterre over-  
leden den 30 Januari 1882, in den ouderdom  
van 67 jaren, voorzien der H.H. Sacramenten.*

Wilt u niet beroemen op den dag van morgen; gij  
weet immers niet wat hij voorbrengen zal. . . De  
mensch leeft korten tijd, hij komt op als eene bloem  
en wordt vertreden. (PROV. — JOB.)

Gedenkt mijn vonnis, alzoo zal het uwe wezen,  
heden ik, morgen gij, ik smeeek u dan, mijn vrienden,  
door onzen Heer J. C. en door de liefde van H. Geest,  
mij te helpen door uwe gebeden. ECCL. ROM.

Een lang leven maakt ons niet altijd beter maar  
het vergroot dikwijls onze schulden, vertroost u dan  
met mij gij die mij lief gehad hebt, ik verlaat een le-  
ven van droefheden om het rijk des Hemels binnen  
te treden. TH. A KEMP. CAT. v. 3.

Gelukkig degenen die zich stellen onder de be-  
scherming van Maria. In het uur der dood zullen zij  
niet te vreezen hebben. H. BON.

Genadige Jesus geef haar de eeuwige rust.

R. I. P.

