

Maurits Abbeloos

Geboren op 08-08-1908 te Erembodegem

Overleden op 02-02-1987 te Welle

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Mijn liefde werd niet vruchteloos gekweld
dit wankel hart niet tevergeefs benomen
door trots verdriet:
de droefheid wordt geteld,
de smart verkeert tot winst
en gaat niet meer verloren,
**en elke avond in een eenzaam veld
zal ik de vleugelslagen van
uw ziel toch horen.**

(A. van Wilderode)

Dankbaar aandenken aan
en uitnodiging tot gebed voor

De Heer

MAURITS ABBELOOS

echtgenoot van mevrouw

JEANNE EEMAN

geboren te Erembodegem op 8 augustus
1908 en overleden te Welle op 2 februari
1987, gesterkt door de H. Sakramenten
der zieken.

De boom is geveld maar heeft zijn diepe
wortels nagelaten... Zelfs zijn twijgen
zijn uitgegroeid tot sterke stammen.

Papa was een goede echtgenoot en
liefdevolle vader en grootvader, een harde
werker en zakenman. Op zijn levensavond
geveld door langdurige ziekte was hij
o toch zo broos.

Hij was een trouw en oprecht kristen,
onwankelbaar en moedig, zijn vlaamse
aard steeds getrouw.

Liefste echtgenote, beste kinderen en
kleinkinderen, dank voor jullie nabijheid,
dank voor zoveel zorg en genegenheid,
danken wij de Heer dat wij dat geschenk
mochten zijn voor elkaar.

Houd dat warme plaatsje voor mij vrij in
jullie hart en bid voor mij tot de Heer.

De families: Abbeloos, Eeman,
Van Mol en Lézy

danken u voor uw gebed en medeleven.

Begr. en grafzerken Bael pvba
Druk. C. De Leenheer - Welle