

Camilla Peirlinck

Geboren op 26-09-1901 te Uitbergen

Overleden op 05-12-1961 te Uitbergen

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

o Moeder, blijf toch voorts,
schoon door de dood gescheiden,
Ons met uw zachte hand, beschermen en geleiden,



Laten wij bidden voor de zielerust

van Mevrouw

CAMILLA PEIRLINCK

echtgenote van Mijnheer

RENÉ ROOMS

geboren te Uitbergen, de 26 september 1901 en aldaar
schielijk overleden de 5 december 1961, gezalfd door
de H. Olie der zieken, alsook gesteund door den Pau-
selijken Zegen. — Zij was lid van de Boerinnengilde
en van de Confretrie van het H. Hart.

Gelukkig de mens die de werkelijkheid van de
dood voortdurend voor ogen ziet en steeds bereid is
om voor den Heer te verschijnen. Het leven is zo broos
en onzeker. De dood kan ons op het onvoorziens tref-
fen, maar wij hoeven niets te vrezen, als wij in verenig-
ing leven met God.

Zo eindigt de verdienstvolle loopbaan van deze
deugdzame vrouw met een kristelijk leven en volledige
toewijding aan haar echtgenoot en dochter,

Eenvoudig heeft zij geleefd, onvoorziens doch ge-
rust is zij van hier heengegaan, want zij mag de getul-
genis meedragen steeds geleefd te hebben als een
trouwe echtgenote en zorgzame moeder, die aan haar
huisgezin nuttige lessen en goede voorbeelden nalaat.

Voortaan zal hare plaats aan den haard open
staan. Maar haar beeld zal voortdurend zweven voor
den geest van dezen die haar dood in diepen rouw
dompelt, als dat van een voorbeeldige levensgezellin
en een tedere moeder, en zij zullen dikwijls met liefde
en erkentelijkheid terugblikken op een leven dat hen
gans was toegewijd en zo vroeg werd onderbroken,

en den Heer zullen ze smeken de eeuwig rust te
willen verlenen aan zijn trouwe dienares.

Beminde Echtgenoot, na zoveel jaren samen in ge-
zondheid en werklust te hebben doorgebracht, en de
zoete hoop eens de vruchten van onze arbeid te pluk-
ken, stelt deze plotselinge dood voor goed een einde
aan onze levensdroom.

Gelukkig dat wij gelovige mensen zijn, die weten
dat de zegepraal loopt langs lijden en beproeving en
dood; dood die voor ons geen scheiding betekent,
want wij zullen door wederzijds gebed inniger dan te
voren verbonden blijven met onze afgestorven kinders.

Mijn liefste Martha, te vroeg rust op uw schouders
de last die vader alleen niet dragen kon. Weest voor
hem een sterke steun, blijft hem eerbiedigen en moge
ons beider voorbeeld u altijd tot ere strekken. Bid
veel voor uw moeder die maar geleefd heeft om u
beiden gelukkig te maken.

Dierbare familie, dank om de liefde waarmede gij
mij omringdet; dient den Heer in alle oprechtheid,
bidt voor mij, dan zien wij later in 's Hemels Vaderhuis
elkaar voor eeuwig terug,

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. (300 d. afl.)

Uw gebeden zijn een ware lufenis voor de ziel
van onze duurzame overledene.

Wij danken U daarvoor van harte,

De familiën

ROOMS, PEIRLINCK,

VERHOFSTADT en VERMEULEN.

DR. O'HOOGHE - BONTINCK OVERMERE