

Franky polet

Geboren op 03-02-1970 te Gent

Overleden op 01-09-1967 te Gent

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)

---

*Een kind is een geschenk in het leven,  
een kind blijft mild in de dood.  
Hij deelt nu de hemelse zegen,  
als vroeger het dagelijkse brood.*



DANKBAAR AANDENKEN AAN  
JONGEHEER

**Franky POLET**

ZOON VAN

Gaston en van Jeanine WALRAED

geboren te Gent op 3 februari 1970  
en tot de eeuwige ontmoeting met God  
geroepen op 1 september 1987,  
gesterkt door het sakrament van de  
ziekenzalving.

Leerling aan het G.I.T.O. - Merelbeke

Zijn ouders en familie  
danken U

voor uw christelijk medeleven en gebed

Franky is 17 jaar geworden. Na dagen, weken, maanden van spanning kwam de harde werkelijkheid van de dood. Naar menselijke maatstaven toch nog veel te vroeg is hij vredig gestorven. Het loslaten van Franky is een koude werkelijkheid. Wij hadden hem zo graag nog bij ons gehad. Hoe spijtig dat ook is, wij zullen Franky moeten missen. Maar we houden fijne herinneringen aan hem over. Franky vond zijn thuis in Bottelare en zijn blijheid kon hij uitbundig laten zien. Op school kon hij gieren van het lachen en was er als de eerste bij om mee te doen. Wellicht genoot hij meer van het leven dan wij vermoeden, heel intens, niet zomaar. Zijn enthousiasme en blije snoet bewaren we vredig.

Franky is gestorven maar hij leeft, omdat wij hem in het hart dragen, omdat God hem heeft ontvangen om nu voor altijd gelukkig te zijn. Franky werd door velen bemind. Hij maakte zich geliefd zoals hij was en leefde.

En als we volledig uitgesproken zijn houden we alleen nog maar een enorme dankbaarheid over. Dankjewel, lieve mensen rondom ons, want Franky werd door U allen gedragen. Wij dragen hem verder met ons mee, want die boodschap vergeten wij niet.