

Maria Heeckhout

Geboren op 16-02-1898 te Berlare

Overleden op 25-01-1943 te Dendermonde

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Heer, Uw wil geschiede op aarde als in den hemel !



BID VOOR DE ZIEL

van

MEVROUW MARIA HEECKHOUT

Echtgenoot van

MIJNHEER HENRI DE GRAUWE,

geboren te Berlare den 16 Februari 1898 en smarte-
lijk verongelukt te Dendermonde op 25 Januari 1943.

Dit onverwacht afsterven stort in rouw en droef-
heid een schoon en gelukkig huisgezin. Een man ver-
liest een zorgdragende werkzame echtgenoot, een
zoon verliest een liefdevolle teedere moeder.

O Heer, wat zijt Gij ondoordringbaar in uwe
schikkingen, en verpletterend in uwe slagen ! Doch,
hoe lastig het ook moge wezen, ootmoedig buigen wij
het hoofd en onderwerpen wij ons aan Uwen aanbids-
delijken wil; want in Uwe oneindige wijsheid zult gij
alles schikken voor ons beste welzijn.

"Let op de goederen des hemels; dan zult gij in-
zien dat al die tijdelijke dingen niets beteekenen,
maar erg onzeker zijn, en veeleer bezwaren, wijl
men ze nooit zonder kommer en vreeze kan
bezitten". Navolg. Chr. I. 22.

Vaartwel, beminde echtgenoot en dierbare zoon :
pijnlijk is onze scheiding; groot is uwe droefheid;
doch weest niet ontroostbaar, richt uwe oogen ten
hemel tot den Trooster in alle droefheid : zoekt ver-
lichting uwer smart bij God ; Hij zal uw steun en
troost wezen. Gij ook, beminde broeders en zusters,
vaartwel, och, ik smEEK u, bewijst mij thans voort
uwe liefde en blijft mij daarom gedenken in de H.
Mis en het dagelijksch gebed.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

300 d. afl.



