

Maurice Roelandt

Geboren op 04-06-1907 te Kalken

Overleden op 04-01-1982 te Dendermonde

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)

---

Niets overkomt ons dan hetgeen de Heer be-  
haagt, Zijn Naam zij gezegend.

†

Bid voor de zielerust van

**DE HEER**

## **Maurice ROELANDT**

Weduwnaar van Mevrouw

**Maria STEVENS**

geboren te Kalken op 4 juni 1907 en naar het  
eeuwig leven overgegaan in het Stedelijk Zie-  
kenhuis te Dendermonde op 4 januari 1982, ge-  
sterkt door de H. Sakramenten der zieken en  
de Pauselijke Zegen.

Lid van verschillende godvruchtige  
genootschappen.

Nog onverwacht, slechts na enkele dagen ziek-  
te, is hij zacht in de Heer ontslapen.

De Psalmist mag de dierbare overledene na-  
zeggen : God houd ik altijd voor ogen, staat  
Hij mij ter zijde, dan wankel ik niet. Zo ver-  
heugt zich mijn hart en jubelt mijn geest. Ook  
mijn vlees is vol moed, want gij geeft mij niet  
prijs aan het dodenrijk. (Ps. 16,8-10).

In stille eenvoud, geen rijkdom noch ijdelheid  
najagend, heeft hij in volle gelatenheid, maar  
toch steeds tevreden het leven weten te dra-  
gen.

Als kristen man durfde hij de Heer aanbidden  
en graag deed hij dit langs de H. Antonius,  
zijn voorspreker bij God.

Moge de Hemelse Vader hem dit nu bevestigen  
en hem opnemen in Zijn Rijk.

Beminde kinderen en kleinkinderen, dank voor  
uw genegenheid. Blijft mij gedenken in uw  
gebeden.

Ook mijn dank aan het personeel van het  
Rusthuis voor hun jarenlange goede zorg voor  
mij.

Dat hij ruste in vrede bij de Heer.

De families : ROELANDT, STEVENS, DE PUS  
en ROELS

danken U oprecht voor de bliken van  
kristelijke deelneming.

Uitbergen, 9 januari 1982.

Begraaf. Roels-Rombaut, Margote, 71  
9298 Wichelen - Tel. (052) 42 30 92