

Melanie D Hooge

Geboren op 02-04-1862 te Berlare

Overleden op 18-10-1934 te Overmere

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

God heeft mij verhoord wanneer ik Hem aan-
riep! Toen ik benauwelijk leed, heeft Hij mij ver-
licht en verblijd.

(PS. IV 1)



BID VOOR DE ZIEL
VAN MEVROUW

MELANIE D'HOOGHE

WEDUWE VAN MIJNHEER

FRANS VAN DER SIJPT

geboren te Berlaere op 2 April 1862 en godvruch-
tig in den Heer ontslapen te Overmere

op 18 October 1934.

Versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

De zachtmoedige blijheid die de overledene zoo
eigen was en als 'n afstraling van den waren vrede
die haar hart nooit verstoorde, verliet haar niet in
de uren van lijden en beproeving. Zij wist zoo
goed dat O. L. H. alles vaderlijk en ten beste re-
gelt, dat we zoo innig gelukkig kunnen zijn in
Hem, als we heelemaal leven in overgave aan zijn
H. Wil, ze wist dat zoo goed dat nooit 'n klacht-
woord hare lippen ontviel. Zij zelf zou veeleer den
bezoeker hebben vertroost, zoolang ze spreken
kon.

Mijn dierbare zusters en broeders, zonder het te
kunnen zeggen was ik zoo dikwijls sprakeloos ge-
tuige, mijn laatste levensdagen, van gansch bij-
zondere toewijding en zorgen. Ik zal het trachten
te vergelden door mijn voorspraak bij den Heer
tot op den dag waarop we allen eens weer en voor
eeuwig zullen vereenigd zijn met Hem.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil! (300 d. afl.)

Mijn Jesus barmhartigheid. (100 d. afl.)

