

Hendrik Karel Adriaensen

Geboren op 09-06-1913 te Merksplas

Overleden op 26-12-1996 te Westmalle

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)

---



Dankbare herinnering aan

## HENDRIK "KAREL" ADRIAENSEN

weduwnaar van  
HORTENTIA ("STANSKE") VAN DOOREN

geboren te Merksplas  
op 9 juni 1913  
en overleden te Westmalle  
op 26 december 1996.

...  
want zijn gedachten gaan hun eigenwijze gangen,  
hun eigenwijze weg naar 't onbetreden land  
waar, op een mooie dag, de vlinder van verlangen  
hem zal geleiden naar de laatste overkant

...  
(Uit "Rustoord" door Jos van der Veken)

Liefste Vake, lieve Vava,  
Sinds het heengaan van ons Moeke, ons Moemoe, was je  
veerkrachtige levenswil gebroken en was je nooit meer de  
sterke man die we altijd in jou hadden gekend. En naarmate  
de dagen kwamen en gingen, zagen we... hoe het van  
lieverlede neerwaarts ging met jou, zowel geestelijk  
als lichamelijk.

Maar we wisten niét dat het nog zo veel sneller zou gaan  
dan iemand van ons ooit had kunnen vermoeden.  
Je eigenwijze "vlinder van verlangen" heeft nu met jou zijn  
werk gedaan... en wij, wij kunnen enkel zoeken naar  
nodeloze woorden.

Voor elk van ons, liefste Vake, lieve Vava, die "tot voorlo-  
pig afscheid" nog eenmaal om je heen komen staan - je  
kinderen, je kleinkinderen en achterkleinkinderen, je fami-  
lie, je vrienden en je bureu - is het 'een blijvende troost te  
weten... dat je nu in het "Eeuwige Rustoord" thuisgekomen  
bent, waar ons Moeke, ons Moemoe, al zo lang op  
jou heeft gewacht en waar jullie nu samen voor immer vol-  
komen gelukkig mogen zijn.

Met heel veel pijn en verdriet, maar ook in de diepgelovi-  
ge wetenschap dat dit "afschied" slechts "voorlopig" is,  
geven wij je nu uit handen.

In paradisum deducant te angeli !

Omdat je ons niet alleen liet met ons verdriet...  
werd de pijn draaglijker, ons geloven geloofwaardiger  
en de stilte minder leeg.

Dank je, lieve medemens, voor je onmacht, je bidden, je  
weinig grote woorden en je aanwezig-zijn.

Dank u, directie, personeel en medebewoners van het  
rustoord, voor de vriendschap en de goede zorgen.

Dank u, personeel van het Algemeen Ziekenhuis  
St.-Jozef, voor de tedere verzorging.



