

Frans Moreels

Geboren op 14-09-1924 te Burst

Overleden op 04-09-1984 te Burst

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

• Wie in Mij gelooft, zal eeuwig leven »...



GEDENK IN UW GEBED EN OFFER
DE HEER

FRANS MOREELS

echtgenoot van Mevrouw

LEA VAN LAETHEM

geboren te Burst op 14 september 1924 en
er overleden op 4 september 1984.

Oud-strijder 1940-1945,

houder van verschillende eretekens.

Lid van de Christ. Bond van Gepensioneerden.

Ieder mens streeft, zelfs onbewust, naar geluk, maar telkens moet hij vaststellen dat het echte blijvende geluk, hier op aarde niet te bereiken is. De H. Augustinus schreef: « ons hart is onrustig, totdat het rust in God ».

Frans is de weg van het leven gegaan, in eenvoud en werkzaamheid. Als postbode heeft hij jarenlang dit ambt met accuraatheid en stiptheid vervuld. Als oud-strijder heeft hij zich ook ingezet voor de bevrijding van zijn land. Hij heeft God, Koning en Vaderland trouw gediend.

Ieder mensenleven brengt zijn wel en wee, maar als kristenmens moeten wij het verwerken in geloof aan God en de dagelijkse inzet voor de anderen. Niemand had kunnen vermoeden dat het einde zo nabij was. Bij God alleen vindt de mens rust na dit korte en wisselvallige leven.

Dierbare echtgenote, dank voor uw vele en liefdevolle zorgen, vooral tijdens mijn laatste ziekte.

Beste kinderen en kleinkinderen, dank voor uw goedheid en genegenheid voor mij. God blijft de hechte band die ons met elkaar verbindt.

Dierbare oud-strijders, familie, vrienden, buren en kennissen, dank voor de blijken van genegenheid die ik steeds van U allen mocht ondervinden.

O.L.Vrouw van Altijdturenden Bijstand,
bid voor ons !

De families MOREELS, VAN STEERTEGEM,
VAN LAETHEM en DE MEERLEER

danken U voor Uw deelname en gebed.

Begr. W. Van Aerde, Burst - Tel. (053) 62 30 81
Druk. Eurografica, Stationsstraat 23, Burst