

Jacques Haelterman

Geboren op 10-08-1947 te Herzele

Overleden op 26-09-1986 te Gent

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Heer, U zijt geen God van doden
maar van levenden.
In U leven allen
die U naar huis geroepen hebt.



GEDENK IN UW GEBED
DE HEER

Jacques HAELTERMAN

Geboren te Herzele op 10 augustus 1947
en overleden te Gent,
in het Akademisch Ziekenhuis,
op 26 september 1986.
Gesterkt door de H. Sakramenten
der stervenden.
Lid van de Oud-Wapenbroeders.

God, wij staan vertwijfeld en verslagen bij het
heengaan van Jacques.

Wij, die van hem hielden, kunnen hem zo
moeilijk missen.

Zo pijnlijk is het te aanvaarden dat een
mensenleven zo broos is, zo hard en onzeg-
baar de leegte die blijft in ons huis, in onze
familie, in onze vriendenkring...

Maar zalvend is het ook te weten dat wij vele
herinneringen aan hem kunnen bewaren: zijn
zachtheid en tederheid, zijn goedheid en
vriendelijkheid, zijn vriendschap voor zovelen
die hem kenden.

God, help ons de herinnering bewaren van
een goed mens en hoopvol verder gaan,

wetend dat hij nu bij U is en bij ons inniger
blijft verder leven.

Mijn goede Kris en Detlef, dank om uw liefde
en zorg. Bid voor mij.

Mijn ouders, broers, zusters en familie, troost
u in dit pijnlijk moment en steun elkaar als
't moeilijk gaat.

Mijn vrienden en kennissen, het is zo vlug
gegaan. Bewaar onze goede herinneringen.
Vaarwel.



Chris HOFMAN,

Detlef BENK,

Gilbert HAELTERMAN - VAN DEN HECKE,

Mevrouw Omer HAELTERMAN - STEVENS,

De broers, zusters, schoonbroers
en schoonzusters,

De families HAELTERMAN, VAN DEN HECKE
en HOFMAN,

danken voor uw aanwezigheid en mede-
leven bij hun rouw.

druk. van boxstael - begraf. den tandt