

Jan Frans Meganck

Geboren op 02-08-1894 te Wetteren

Overleden op 25-01-1972 te Zele

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)

---

Laat nu, Heer, uw dienaar in vrede heengaan volgens uw woord.



Gedenk in uw gebed de ziel van  
**de Heer Jan Frans Meganck**

weduwnaar van Mevrouw Maria Bolle  
geboren te Wetteren, op 2 augustus 1894  
en godvruchtig overleden te Zele op 25  
januari 1972.

Gesterkt door het Sakrament der zieken en der stervenden.  
en de Pauselijke Zegen.

Als een moedig man heeft Frans de lasten van dit leven gedragen. Zijn aandeel in het lijden was nochtans niet gering. Van in zijn eerste levensjaren werd hij er reeds mee geconfronteerd. Het zwaarste offer was wel het verlies van zijn vrouw en van een 26 jarige zoon. Naast dit morele lijden droeg hij ook de last van een slepende ziekte. We moeten zijn moed bewonderen waarmee hij dit alles heeft doorstaan. De goede zorgen van zijn dochter, bij wie hij ook zijn laatste maanden mocht doorbrengen, waren hem een troost en aanmoediging. Met elke hoog-

dag ontving hij de kracht van Biecht en Eucharistie.

Zo kunnen allen, die hem kenden, zeggen hij was een brave man, nooit lastig, nooit humeurig, bijzonder liefdevol voor zijn kinderen en kleinkinderen.

Moge de Heer hem als loon de eeuwige heerlijkheid van zijn Koninkrijk doen delen  
Bidden we voor hem die ons dierbaar was.

Dierbare broers, zusters, kinderen en familie, mogen we elkaar allen eens weerzien in het hiernamaals bij God, onze Vader.

---

danken u voor de blijken van  
deelname in hun rouw en om  
de steun uwer vrome gebeden  
De families: MEGANCK en THIRÉ

---

DR. DHOOGHE - BONFINCK - OVERMERE