

Leopoldine Arijs

Geboren op 15-03-1881 te Erembodegem

Overleden op 21-01-1955 te Erembodegem

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Geloofd zij Jezus Christus, Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

LEOPOLDINE ARIJS

echtgenote van Mijnheer

Frederik DE PETTER;

geboren te Erembodegem de 15 Maart 1881
en er godvruchtig overleden de 21 Januari 1955.
voorzien van het H. Oliesel.

Zij was een innig verknochte echtgenote, een liefdevolle en zorgzame moeder. Zij was de liefde die zich zelf vergeet; want moedig en werkzaam, heeft zij haar brood in ledigheid niet geëten. Ongeveinsd en oprecht van herte, vond zij haar groot geluk in haar huisgezins, in het volbrengen harer plichten, in anderen behulpzaam te zijn en in de Heer getrouw te dienen, want zij was een voorbeeld van eenvoudige en diepe godsvrucht. Ook was zij van God en de mensen bemind en is zij in volle gerustheid in de Heer ontslapen.

Als de dagen van lijden aanbraken, was zij een voorbeeld van verdueligheid en kristen gelatenheid omdat zij wist dat het lijden dezer wereld kortstondig is en de glorie des Hemels eeuwig.

Beminde echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, gij allen die mij zo bereidwillig hebt bijgestaan, dank ik voor uw liefde en zorgen, nu vraag ik maar ene zaak meer; onderhoudt wel uw kristelijke Zondagplichten en bidt voor mij dan zien wij elkander eens weder bij de Heer.

Beminde familieleden en vrienden, weest ook gij mij indachtig in uw gebeden. Tot weerziens bij de Heer.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d.a.

Mijnheer Frederik DE PETTER,

Mijnheer en Mevrouw

Richard RUMES-DE PETTER

en kinderen Willy en Hugo;

Mijnheer en Mevrouw

Oscar VAN MOL-DE PETTER

en kinderen Emiel en Arno,

Mijnheer en Mevrouw

Jozef DE SMET-DE PETTER

en dochter Lucie.

De familiën ARIJS,

FRANSAER,

DE PETTER,

VAN HAEVERBEECK.

zeer ontroerd door uw blijken
van deelneming DANKEN U
van harte

.....
Drukkerij Verhegge Erembodegem. — Tel. 211.27.

