

Joseph Allaer

Geboren op 16-07-1923 te Denderleeuw

Overleden op 20-11-1984 te Denderleeuw

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



Wij zijn bedroefd om het heengaan
maar danken God om het leven van

DE HEER

JOSEPH ALLAER

Echtgenoot van mevrouw
MARTHA FRANQUE

Geboren te Denderleeuw op 16 juli 1923
en er godvruchtig overleden op 20 november 1984, gesterkt door de heilige
sakramenten van de zieken.

Schepen van Sport en Feestelijkheden
Gewezen raadslid O.C.M.W.
Voorzitter Gepensioneerdenvbond S.L.V.I.
Erkende weerstander 1940-1945

Pijnlijk is dit afsterven, maar troostend de
blik over dit leven. Zijn echtgenote, kinderen
en kleinkind heeft hij al gegeven wat hij
kon. Zijn werkzaamheid kende geen grenzen,
zijn liefde en ook zijn leven niet.

God,
geef Uw heerlijkheid aan deze mens die
zich voor allen heeft ingezet. Zijn leven was
dienstbaarheid, daarvoor heeft hij zich altijd

ingespannen. Wij verenigen ons met het
geloof waarin hijzelf aan U heeft vastge-
houden.

Nu pijnjt mij 't hart
om wat ik liet in 't groene dal
aan bloemen en verblijden;
weerhoud mij God Je glimlach niet,
die zalven moet
de wonden van het scheiden.

Kom vrienden al en laat ons gaan
waar God ons wenkt,
laat ons elkaar geleiden;
met liefd' en trouw ter zijde staan
tot Hij ons brengt
daar
waar we nooit meer scheiden !

Om uw troostend medeleven danken U :
de families ALLAER, FRANQUE, GORTEMAN
en SCHOON.

Rouwleiding Depoorter p.v.b.a., Denderleeuw