

Josepha Maria Paulina Adriaenssens

Geboren op 01-03-1884 te Merksem

Overleden op 09-06-1962 te Ossendrecht (NL)

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Gedenk in Uw H. Misoffer en gebeden

Josepha Maria Paulina

Adriaenssens

echtgenote van

Ludovicus Jansen

170

geboren te Merxem op 7 maart 1884, overleed te Ossendrecht op 9 juni 1962, voorzien van het Sacrament van de Stervenden.

Zij was geduldig in haar lijden en in haar overgave aan God. Hij laat haar delen in de heerlijkheid van Christus.

Ik ga voor U een plaats bereiden.

Hebr. 7, 25.

Zie, Heer, hier ben ik, Gij hebt mij geroepen.

Dierbare man, ik ga heen, maar onze liefde in God blijft. Hij moge je sterken en troosten.

Laat ons bidden:

God, die het geluk van ons, mensen beoogt gewaardig U het gezelschap van uw uitverkorenen te schenken aan uw dienaar Josepha, opdat zij, aan wie Gij de genade van het Christelijk geloof hebt gegeven, ook van U het loon moge ontvangen en rusten in Uw vaderlijke goedheid. Door Christus onze Heer. Amen.

Liturgie van de overledene.

