

Jacobus Adriaenssens

Geboren op 01-01-1800 te Berendrecht

Overleden op 19-03-1890 te Merksem

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

De ouderdom is eene kroon van luister, die
op het pad der rechtveerdigheid gevonden
wordt. ECCL. XVI, 31.



BID VOOR DE ZIEL
VAN ZALIGER

Jacobus Adriaenssens

WEDUWENAAR VAN

ANNA CORNELIA MAES

*geboren te Beirendrecht,
godvruchtig overleden te Merxem den 19 Meert 1890,
in den ouderdom van 90 jaren en 3 maanden,*

BEDIEND VAN DE HH. SACRAMENTEN.



Heer, ik heb den luister van uw Huis en de
woonplaats uwer heerlijkheid bemind.

Ps. xxv, 8.

O dood! uw vonnis is aangenaam voor den
mensch, wiens krachten zich begeven, en die
van ouderdom verval. ECCL. XLI, 1.

In de vrees des Heeren geleefd en zijne ge-
boden van jongs af onderhouden hebbende, is
hij in vrede gestorven. TOB. II, 13, XIV, 1.

Vaartwel, mijne Kinderen, ik zeg u allen
vaartwel; het eenigste dat ik u verzoek, is
dat gij mij in uwe gebeden indachtig zijt.

H. FRANC. VAN ASS.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

300 dagen aflat.

R. I. P.



O goede en allerzoetste Jezus,

zie mij hier, voor uw heilig aanschijn werp ik mij op mijne knieën neder en smeeek U met den grootsten aandrang mijner ziel, levendige gevoelens van Geloof, Hoop en Liefde, van waarachtig berouw over mijne zonden met een vast voornemen mij daarvan te beteren, in mijn hart te willen drukken, terwijl ik met groote liefde en droefheid uwe HH. Vijf Wonden in den geest beschouw, en mij voor oogen stel wat de Propheet David reeds van U, o goede Jezus, voorzegde: *Zij hebben mijne handen en voeten doorboord: zij hebben al mijne beenderen geteld.*