

Bertha Adriaenssens

Geboren op 26-05-1902 te Merksem

Overleden op 07-10-1988 te Ekeren

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)

---

G E L U K  
is GOD als vriend beschouwen.



Dankbaar gedenken we in ons gebed

**Bertha ADRIAENSSENS**  
**echtgenote van Ferdinand GEVAERT**

geboren te Merksem op 26 mei 1902 en  
overleden te Ekeren (Sint-Lucas) op  
7 oktober 1988, voorzien van de H.  
Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Ze was lid van K.A.V. Sint-Franciscus  
Merksem.

---

Ons vake en wij allen zijn U dankbaar  
voor de vriendschap en al het goede,  
aan ons moeke en ons gegeven.

Gerijpt, een blonde korenaar,  
een bloem op tafel, fris en klaar.  
Ons moeke was een milde vrouw,  
die ons veel heeft gegeven,  
veel goeds en schoons,  
vol liefde en trouw.  
Mocht 't in ons verder leven.

Haar zorgend-bij-ons-allen-zijn  
doet ons nu biddend danken.  
Ons hart is wel verdrietig nu,  
toch óók vol vreugdeklanken.

Leer ons vertrouwen, meer en meer  
dat w'in Uw liefde zijn geborgen,  
en treurt ons hart.. «Heer, het is goed,  
Haar leven kent Uw nieuwe morgen !»