

Antoon Adriaenssens

Geboren op 19-02-1901 te Merksem

Overleden op 08-02-1979 te Ekeren

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

«Licht der gestorvenen,
geef hem de eeuwige rust.»



Dit weze een vroom aandenken aan

DE HEER

Antoon ADRIAENSSENS

weduwnaar van Mevrouw

Josephina COVENS

geboren te Merksem op 19 februari 1901,

kortstondig overleden te Ekeren

(Rusthuis «Hof De Beuken») op 8 februari 1979

Geen dood mag voor kwaad gehouden worden wanneer een goed leven haar voorafging. Alleen doet zij ons inzien dat heel deze wereld vergankelijk is en alleen de eeuwigheid van blijvende waarde.

Eenvoudig en nederig verliep zijn levensweg... Hij leefde voor zijn gezin, zijn medemensen die hij graag dienst bewees, dankbaar en hoopvol om het leven met zijn zonnige en donkere dagen.

Nu aardse banden verbroken zijn, en er droefheid in ons hart is om het heengaan van iemand die ons dierbaar was, troosten wij ons met de gedachte dat hij nu meer dan ooit met ons verenigd is, en dat hij bij de Heer de voorspreker wordt voor allen die hem op aarde dierbaar waren.

Mijn lieve kinderen en kleinkinderen, eens te meer werdt gij allen zwaar beproefd. Weest echter niet ontroostbaar. Thans ben ik terug verenigd met uw lieve moeder.

Samen zullen wij over u allen waken en bidden opdat ge de moed en de kracht zult vinden om ook deze zware slag te overwinnen. Blijft eendrachtig samen en weest een steun voor elkaar.

Beminde familie en vrienden, en gij allen die mij dierbaar zijt geweest, steun mij door uw gebed, zoals ik u steeds hielp volgens mijn beste vermogen.



De Heer en Mevrouw

Jozef ADRIAENSSENS-MEEUSSEN

en kinderen Nadine en Carine

De Heer en Mevrouw

François VAN AERDE-ADRIAENSSENS

en kinderen Ronny en Guy

De Heer en Mevrouw

Ludo ADRIAENSSENS-VRANCKX

en dochter Linda

danken U voor de troostende
blijken van deelneming.

2070 Ekeren, Gravenlaan 36.

L. Van Kuyk-Van Iooock, begrafenissen. Merksem
Van Straelenlei 13 Tel. 45.80.48