

Anna Maria Francisca Adriaenssens

Geboren op 02-09-1881 te Merksem

Overleden op 27-12-1973 te Merksem

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

«Licht der gestorvenen, geef haar
de eeuwige rust.»



Dit weze een vroom aandenken aan
MEVROUW

Anna Maria Francisca Adriaenssens

Lid van de K. A. V. - Parochie O. L. Vrouw van
Smarten

weduwe van de Heer

Joannes Franciscus VERDIJCK

geboren te Merksem op 2 september 1881,
aldaar overleden op 27 december 1973

Gesterkt door het H. Sacrament van de Zieken

Omdat zij goed heeft geleefd, en God trouw
gediend tot aan het einde van haar leven, is
dit heengaan geen einde, maar een overgang
naar een blijvend eeuwig bestaan.

Rustig en zacht is het grote hart van moeder
stilgevallen. Haar leven was zoals dat van vele
mensen: een pogen om gelukkig te zijn en
vooruit te komen in de wereld, vandaar haar
vele zorgen en grote bekommernis voor al
degenen die ze beminde. Sober en offervaardig,
eenvoudig en oprecht, zo was ze in haar vriendelijkheid
tegenover iedereen. Omdat ze altijd
trachtte goed te zijn, zal het ons pijn doen
haar aanwezigheid te moeten missen. Zovele
jaren was ze sterk en moedig. Ouderdom heb-
ben haar krachten langzaam maar zeker onder-
mijnd, zodat geen zorgen meer konden baten.

Maar zoals ze zelf deed in moeilijkheden
en beproevingen, zo willen ook wij nu steun
en sterkte zoeken in een vroom gebed om
kracht.

Mijn goede kinderen en kleinkinderen, uw
liefdevolle zorg en waardering waren voor mij
een opbeuring, dank om alles wat ge voor mij
hebt gedaan.

Familie en vrienden, gedenk mij in uw gebed.
Tot weerzien in de hemelse vreugde.



De Heer en Mevr. Louis DE BONDT-VERDIJCK,
kinderen, schoondochter en kleinkind,

De Heer en Mevr. John VERDIJCK-TIJSMANS,
kinderen, schoonzoon en kleinkind,

De Heer en Mevr. Frans VERDIJCK-BERGMANS,
kinderen, schoonkinderen en kleinkind,

danken U voor de troostende blijken
van deelneming.

2060 Merksem, Maantjessteenweg 110.

L. Van Kuyk-Van Loock, begrafenissen. Merksem
Van Straelenlei 13 Tel. 45.80.48