

Antonius Adriaenssen

Geboren op 01-11-1848 te Beersse

Overleden op 02-06-1926 te Merksem

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Geleefd hebbende in de vreeze des Heeren is hij in vrede gestorven. Tob. XIV, 4

Gelukkig hij die het uur zijner dood gedurig voor oogen heeft en zich alle dagen bereid maakt om te sterven. Navolg Chr, I, 23, 2



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mijnheer

ANTONIUS ADRIAENSSEN

*Lid van den Bond van het H. Hart en van
verschillige Broederschappen.*

echtgenoot van

Florentina Antonia Van den Audenaeren

geboren te Beersse op 1 November 1848,
overleden te Merxem op 2 Juni 1926.

Voorzien van de H. H. Sacramenten

Hij was een eenvoudig en rechtzinnig man, die God vreesde en afweek van het kwaad; bemind van God en van de menschen. Job I, I Eccl. 45

Niets is Gode zoo aangenaam, zoo beminnelijk, als eene zachtmoedige ziel.

Vaarwel beminde echtgenoote en kinderen, ik verlaat u voor een beter leven, waar, hoop ik, wij eens voor eeuwig met elkander zullen vereenigd wezen. Bidt veel voor mij en vergeet nooit de liefde welke ik u toedroeg. Leeft steeds in vriendschap en vrede met elkander. Steunt en troost elkander in alle moeilijkheden des levens. Dit is mijn laatste en vurigste wensch en het beste aandenken, dat gij mij verleenen



ZOO ALS JEZUS ZICH ZELVEN
vrijwillig voor onze zonden aan
God den Vader heeft opgedragen,
zoo moeten wij ook ons zelve be-
reidwillig aan Hem tot een rein en
heilig offer opdragen met al onze
vermogens en begeerten. Wat vor-
dert Hij meer van ons, dan dat wij
ons ten eenen male aan Hem trach-
ten over te geven. (Nav. Ch. viii.)

