

Hubert Maerten

Geboren op 28-03-1908 te Erembodegem

Overleden op 24-12-1949 te Denderleeuw

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Wij moeten ons aan Gods H. Wil onderwerpen,
hoe bitter het ons ook valle, omdat Hij oneindig
wijs en liefderijk is. H. Bas.



Gedenk in uw **gebeden** de ziel van
Mijnheer

Hubert MAERTEN

Echtgenoot van Mevrouw

Maria-Paulina DE SCHRIJVER

*geboren te Erembodegem, de 28 Maart 1908 en
godvruchtig overleden te Denderleeuw,
de 24 December 1949,*

versterkt door de H.H. Sacramenten

Hij was een trouw en voorbeeldig echtgenoot
en een goede vader, die steeds het welzijn van
zijn huisgezin heeft betracht. Om zijn minzaam en
rechtschape karakter genoot hij de genegenheid
van eenieder die hem kende.

Gelukkig zij die in God geloven,
Als zulke wonden 't harte slaan.
't Is de Schepper van hierboven,
Die 't zo gewild heeft en gedaan.

G. Gezelle.

God mengt het geluk dezer aarde met bitterhe-
den, opdat wij' een ander geluk zouden zoeken,
wiens zoetheid niet bedriegelijk is. H. Aug.

Dierbare echtgenote en kinderen, nog enkele
jaren wou ik leven om uw geluk te verzekeren,
maar God heeft het anders beslist. — Weest niet
ontroostbaar in uw droefheid en blijft mij steeds
gedenken in uw gebeden, opdat wij samen eens
het eeuwig geluk zouden mogen genieten

Jezus, Maria, Jozef. (7j. en 7quad. afl.)

Druk, Gezust. Couck, G. Gezellestr. 17 Denderleeuw

MEVROUW HUBERT MAERTEN, geboren MARIA-PAULINA DE SCHRIJVER;
HEER JULES MAERTEN;
HEER ROGER MAERTEN;
DE FAMILIËN MAERTEN, DE SCHRIJVER, CALLEBAUT en DE PETER,

danken U hartelijk voor uw deelneming en gebeden.