

Albert Guillaume Baeyens

Geboren op 17-03-1911 te Schoonaarde

Overleden op 28-02-1984 te Kalken

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



TOT VROOM AANDENKEN

aan

DE HEER

Albert - Guillaume BAEYENS

Weduwnaar van Mevrouw

Sylvia - Margareta VAN SWALM

geboren te Schoonaarde, op 17 maart 1911
en overleden te Kalken, op 28 februari 1984,
voorzien van het H. Ziekensakrament en
begenadigd door de Pauselijke Zegen.

Het leven van deze man zal niet louter in onze herinnering blijven, want daarvoor was zijn toewijding, zijn werklust en zijn liefde te groot. Dankbaar bidden wij tot God, om het geschenk van zulk een vader en grootvader.

Als harde werker heeft hij samen met zijn echtgenote zich dag aan dag in liefde gegeven ten bate van zijn gezin, zonder klacht over vermoeienis en zonder te denken aan zichzelf; egoïsme kende hij niet! Hij was een volksmens met een schoon karakter en dit in stille eenvoud.

Gelouterd door de harde kanten van het leven had hij mogen ervaren dat zijn geloof geen last betekende maar integendeel een houvast bij alle moeilijkheden, immers waar zijn inspanningen te kort schoten, daar zou Gods liefdevolle almacht en barmhartigheid ter hulp komen. Gesteund door dat vertrouwen keek hij de toekomst bij God in.

Rouwcentrum Clement Van Bever - Wetteren

www.indeken.be

Mijn dierbare kinderen, klein- en achterkleinkinderen, voor U heb ik geleefd, door U allen werd ik ook bemind. Dank voor al uw genegenheid en levensvreugde.

Speciale dank aan Rudolf en Laurette voor de opvang en de zorgen aan mij besteed tijdens mijn ziekte.

Wees niet verder bedroefd omdat de Heer mij uit uw midden roept, maar sterk U in de herinnering aan zoveel goeds dat wij samen mochten beleven.

Eén ding vraag ik U, blijf mij gedenken in uw vroom gebed.



De Families BAEYENS, VAN SWALM,
VAN DE VELDE en ERAUW

danken U voor uw gebed en uw
blijken van medeleven.

Druk. Ingelbinck - Wetteren