

Achiel Bruyninckx

Geboren op 25-06-1905 te Hekelgem

Overleden op 17-05-1971 te Erembodegem

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



Dit weze een vroom aandenken
en een uitnodiging tot gebed voor de Heer

Achiel BRUYNINCKX

echtgenoot van Mevrouw

Cecile DE RIDDER;

geboren te Hekelgem op 25 juni 1905 en godvruchtig
overleden te Erembodegem op 17 mei 1971,
versterkt door de heilige Sacramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Het heengaan van een goed mens is altijd een verlies; het heengaan van een goede vader is een zwaar verlies. Reeds lang voelde hij de starende blik van de Heer op zijn hart: sinds lange tijd zag hij zijn leven als een verlaten akker waar het oogsten was afgelopen. In deze schone lentedagen, is de Meester van alle leven in het schemerdonker van de avond tot hem gekomen, met de fris gehouden bloemen van zijn schoon verleden.

Dank Heer, omdat Gij ons zo 'n goede vader hebt gegeven. Dank, om die man en vader die ons leerde leven, werken en offeren.

Bemilde echtgenote, kinderen en kleinkinderen, na in het leven lief en leed samen gedeeld te hebben en na van u ten allen tijde uw innige goedheid te mogen ondervinden ga ik naar het hemels Paradijs. Dank voor al hetgene wat gij voor mij hebt gedaan, leeft verder nog lang in geluk en vrede en laat mij in uw hart voortleven.

Geliefde familieleden en vrienden, de Heer heeft mij tot Zich geroepen, vaarwel en vergeet mij niet in uw gebeden.

Dank aan de Verpleegsters van het Wit-Gele kruis voor hun goede verzorging en toewijding.

Uw gebed was een steun voor de overledene
en uw oprechte deelneming een ware troost
voor ons. Daarvoor danken U :

Mevrouw Achiel BRUYNINCKX-DE RIDDER Cecile
kinderen en kleinkinderen,

de families BRUYNINCKX,
DE RIDDER,
DE NIL,
VERMEIREN.

.....
Druk. Verhegge Erembodegem, tel. 211 27
Begr. Verbeiren Hogeweg Erembodegem, tel. 273 18