

Joanna Blom

Geboren op 30-04-1910 te Antwerpen

Overleden op 06-03-1987 te Denderleeuw

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

JOANNA BLOM

Echtgenote van de heer
HENRI VAN der SMESSEN

geboren te Antwerpen op 30 april 1910
en godvruchtig overleden te Dender-
leeuw op 6 maart 1987, gesterkt door
de H. sakramenten der zieken.

We zijn in de maand maart en in het liedje
van Sint-Jozef zingen wij „Needrig, stille tim-
merman, zo klein in 's werelds ogen.“

Needrig en stil is ze door het leven gegaan.
Onopgemerkt misschien door de mensen, maar
groot in Gods ogen.

Haar gezin was niet alleen haar thuis; het
was ook haar hemel.

Daar heeft ze gewerkt en ... geleden.

Want het lijden is haar niet bespaard ge-
bleven. Het verlies van haar jonge zoon
heeft haar diep getroffen. Een zware ziekte
heeft de rest gedaan.

Diep kristelijk als ze was, heeft ze alles
gedaan en gedragen „ter ere Gods“.
Een schoon mens ...

Dierbare man, en gij mijn kinderen, ge zult
uw moeder missen. Ik dank voor uw gene-
genheid en als ge me nodig hebt, moet ge
me ook nu niet sparen, want ik blijf voor
u zorgen.

Bidt voor mij.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families BLOM, VAN der SMESSEN,
VAN GENECHTEN en VAN DER POORTEN

Begravenissen en grafzerken DEPOORTER W.
Denderleeuw - Tel. (053) 66.62.43