

Maria Broeckaert

Geboren op 07-04-1914 te Wichelen

Overleden op 10-04-1991 te Dendermonde

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



Sterven is het levenslied zien opgenomen
worden in een liefdeslied dat God steeds zingt...



Vroom aandenken aan

MEVROUW

MARIA BROECKEAERT

weduwe van de heer Josephus Van den Bogaert

geboren te Wichelen op 7 april 1914 en overleden
in het O. L. Vrouw van Troost ziekenhuis te
Dendermonde, op woensdag 10 april 1991.

« Er ging iets moois voorbij », het leven van een
ingode moeder. Haar glimlach en haar zorgen,
haar lieve aandacht en alles wat zij was voor
haar echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en ach-
terkleinkinderen en vele, vele anderen.

Een gelovige vrouw die tot het uiterste « ter kerke » is gegaan. Haar diep geloof en haar voorbeeld hebben beloning gevonden, nu reeds. Het Paasmysterie is het eindpunt geworden van haar zijn « hier ter plekke » en beginpunt van eeuwige leven. Ik heb de Heer gezien en zijn Moeder, iedereen kent Hem, iedereen kent Haar met haar AVE. Dat waren haar eigen eindwoorden en haar eigen beginwoorden van de stervende, een overgang van aarde naar hemel. Zo een geloof is evangelie brengen naar de anderen toe ; het beleven en uitstralen in eigen gezin en erbuiten. « De daagse dingen die door haar hoofd en vingers gingen » waren telkens beziel met de Geest van hierboven. De Goede Geest waaide door haar handelen in woord en in daad. Haar wel en wee. De Geest van Jezus en Maria en Jozef. Het gezin van Nazareth was het voorbeeld voor man en vrouw samen met de kinderen. Niet rijk maar sober de eindjes aan mekaar rijgen en tevreden zijn met eenvoudige dingen. Met de wereld waarin men is geboren, waarin men verder dwaalt, waarin men eens sterven moet. Biddend in woord en daad de dag aanvaarden en de nacht ingaan om 's morgens met de glimlach te herbeginnen, telkens weer.

Maria, goede moeder, grootmoeder en overgrootmoeder, dank voor deze weldaad.

« Er ging iets moois voorbij ».

Om uw aanwezigheid bij de uitvaartliturgie
om uw deelneming en offer, danken wij U :

de families Broeckeaert, Van den Bogaert,
Peirlinck en Lemmens.

Begr. Cf. Van Bever, 69 20 08

druk Verbaere