

Marie-Claire Christiane Guido D hooge

Geboren op 06-10-1964 te Zele

Overleden op 12-03-1965 te Overmere

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)

---

God had het ons gegeven, Hij heeft het ons  
ontnomen : zoals het de Heer behaagde is het  
geschied. Zijn H. Naam weze gezegend.

†

Moge dit U blijvend herinneren  
aan ons duurbaar kindje en zusje  
**Marie-Claire - Christiane - Guido**  
**D' H O O G E**

Dochtertje van Mijnheer Hubert  
en Mevrouw Marie-José Bontinck

geboren te Zele, op 6 oktober 1964 en aan hunne  
liefde ontrukt te Overmere, op 12 maart 1965.

---

Het was ons zesde kindje lief,  
dat gelijk een hartedief,  
ons leven innig kwam verblijden  
nadat wij het vreugdevol verbeidden.

't Geluk is toch zo wankel-broos,  
dat wij ons wanen zonder nood ;  
totdat ons Heer dan plots komt halen  
't Geen wij als 't onze denken en... falen.

Vaken, Moeken, Broers, Zusjes zoet,  
troost U, want uw kindje goed  
is nu bij Jezus in de hemel  
daar ziet gij het toch eens weder.

De grote wet is het aanvaarden,  
van wat God wil in ieder leven ;  
al is het hard om het te dragen,

