

Alois Baert

Geboren op 10-10-1863 te Sinaai

Overleden op 19-09-1941 te Sinaai

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)

---

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

**ALOIS BAERT**

**Echtgenoot van Emerence De Bock**

geboren te Sinaai, den 10 October 1863, en er  
godvruchtig overleden den 19 September 1941.

Voorzien van de III. Sacramenten.

*Lid der Confrerie van de H. Barbara.*

---

Van krachten uitgeput, stierf hij in een geluk-  
kigen ouderdom gekomen tot de volheid der  
dagen. Gen. XXV.

Goed christen, en goede echtgenoot bleef hij stand-  
vastig den dienst van God aangekleefd.

Het leven brengt niet vele blijde dagen mede.

Gelukkig de mensch die geduldig den last van  
het leven opneemt, zijn dagelijksch werk aan God  
opdraagt; zoo bereidt hij zich eene heerlijke ont-  
vangst hierboven en zijn sterven is een overgang  
tot een beter leven.

Duurbare Echtgenoot en Bloedverwanten; ik  
dank u voor de gebeden welke gij stort voor  
mijne zielerust en tot wederziens in den hemel.

Jezus, Maria, Jozet!

R. I. V.

---

