

Maria Serafina Pieters

Geboren op 14-04-1899 te Uitbergen

Overleden op 27-03-1925 te Uitbergen

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

De vreugde van ons hart is verdwenen, onze blijdschap is in geween veranderd.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria Serafina PIETERS

echtgenoot van Mijnheer

Frans POECKX

lid van het broederschap van het H. Hart en van den wekelijkschen Kruisweg,
geboren te Uytbergen den 14 April 1899, en aldaar overleden den 27 Maart 1925,
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden



Waarom, O Heer, ontrukkt Gij aan de wenschen van een teergeliefden echtgenoot, van een duurbaar kind, een vrome vader, die duurzame Gade, dit beminde kind, in den bloei des levens, een Engel gelijk voor allen die haar kenden?... Geheim, o diep geheim des doods! De Engelen dezer aarde worden vreedvaardig aan hunne geliefden ontnomen, om als les en waarschuwing te dienen voor dezen die leven alsof ze nooit sterven moesten!

Daarom, o Heer, buigen wij 't hoofd in volle onderwerping aan uwe goddelijke raadsbesluiten, en voelen wij 't hart ons breken bij 't opslaan onzer betraande oogen tot U, toch stamelen onze lippen «Vader dat uw H. Wil geschiede.»

Beminde echtgenoot, duurbaar kind, moest de bittere dood mij zoo vroegtijdig aan Uwe liefde ontrukken! Maar troost U, 't is Gods wil. Al mijne betrachtingen voor uw geluk zal ik Hem gedurig aanbevelen tot wij eens elkander wederzien in den Hemel. Teergeliefde vader, broeders, zusters en bloedverwanten, heb dank voor al wat gij voor mij deed. Ik zal altijd de gedachtenis uwer toegene- genheid bewaren. Vergeet mij thans niet in uwe gebeden.

Barmhartige Jesus, geef haar de eeuwige rust!

(7 j. en 7 quadr. afl.)

Mijn Jezus barmhartigheid.

(100 d. afl.)

