

Maria Alida Pieters

Geboren op 01-10-1897 te Overmere

Overleden op 06-05-1918 te Overmere

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Gij weet hoe billijk onze droefheid is, hoe be-
weenbaar de slag die ons treft . . . Gij waart ge-
tuige van hare vlijtige werkzaamheid. (H. BERN.)

† BID VOOR DE ZIEL VAN

MARIA ALIDA PIETERS

dochter van wijlen SERAPHIEN

EN VAN MARIA COLETA BOONE

*geboren te Overmeire den 1 October 1897 en aldaar
overleden den 6 Mei 1918.*

Versterkt door de HH. Sacramenten.

Lid der confrerie van de H. Barbara.

Heden is de mensch, morgen verschijnt hij niet
meer . . . het groot geheim der dood leert ons ken-
nen wat wij in deze wereld zijn ; de gezondheid
is een ijdel woord, het leven is maar een droom en
de vermaken een gevaarlijk tijdverlrijf ; alles is
dus ijdelheid buiten God te dienen en de zaligheid
zijner ziel te verzekeren.

O God, die over leven en dood beschikt, gij hebt
haar zoo vroeg tot U geroepen . . . Wij onderwer-
pen ons aan uwen heiligen wil. (H. GREG. NAZ.)

Wij hebben haar bemind, verlaten wij haar niet
totdat wij haar door onze tranen en gebeden in
het huis des Heeren gebracht hebben. (H. AUG.)

Vaartwel lieve moeder en zuster, ik sterf maar
mijne liefde sterft niet . . . Ik zal u beminnen in
den hemel gelijk ik u op aarde bemind heb.

En gij mijn broeder, die verre van ons het Va-
derland dient, en dien ik zoo gaarne had we-
dergezien, troost u bij het gelacat dat wij eens
elkander zullen wedervinden in den hemel.

Mijn Jezus barmhertigheid (100 d. afl.)

Zoet hert van Maria, wees mijne zaligheid.

(30^e dagen afluat)

