

Leopoldine Pieters

Geboren op 26-11-1915 te Wichelen

Overleden op 30-06-1991 te Wichelen

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)

---

Wij houden onze ogen gericht op het  
Kruis van Jezus Christus.

AANDENKEN AAN MEVROUW

*Leopoldine Pieters*

Weduwe van de heer Gustaaf De Kerpel

Geboren te Wichelen op 26 november  
1915  
en er overleden op zondag 30 juni 1991.

•

De families: Pieters, De Kerpel, De Vos  
en Bontinck.

Danken U voor de deelname in de rouw  
en de gebeden.

Gij kent ons allen God, bij onze  
naam, wij zijn belangrijk voor U,  
wij staan in Uw handen geschreven.  
Meer dan haar lichaam is ons de  
naam van Leopoldine gebleven;  
haar naam spreken wij uit met eer-  
bied en genegenheid, en wij bidden:  
Heer God, herinner U haar naam,  
die zij van mensen heeft ontvangen  
en waarin zij gekend wordt, ook al is  
zij gestorven, die naam die Gij ge-  
schreven hebt in de palm van Uw  
hand.

*naar Huub Oosterhuis.*

---

Begraaf. De Ras bvba, Lede – druk brabo